

Çağrı

„Kapitalizm zayıf ve mahvoldu.

Onu işçi hareketiyle yıkmak ve yenmek bize düşüyor! "

- bunu daha 5 ay önce 1 Mayıs için "Kızıl bayrakları daha görünür kılalım". çağrımızda yazmıştık.
PEKİ BU KISA SÜREDE KAPİTALİZM NEYİ GÖSTERDİ?

Evet, kapitalizm o kadar zayıf ki, artık kendi varlığının tek kaynağı olan kapitalist üretimi ve sömürüyü sürdürüyor. Kapitalizm dünyanın düşmanıdır, geleceği yoktur. O kadar mahvolmuş durumdaki, sadece bu günlerde yüz binleri işinden ederek işsizliğe yollamakta, kârlarını devam ettirebilmek için birkaç aydır kısa çalışma içinde yedek işçi olarak tuttuğu 7 milyonun üzerindeki işçi ve emekçiyi, artık milyonları bulan işsizler ordusuna katmaktadır. O kadar çok mahvolmuş ve kendi sonuna yaklaşmış durumda ki, Berlin hükümetinin trilyonlarca (Euro) - infüzyonu (serumu) ancak onu en fazla bir süreliğine kadar yapay olarak hayatta tutabilir. Ve ölmekte olan bir kişiyi hayatta tutmak için yapılan bu çaresiz girişim için, hayatın boyunca çalışıp ödeyerek biriktiği, sosyal güvenlik fonlarının birkaç hafta içinde ise son kuruşuna kadar içi boşaltılacaktır. Bunun için, tekellerin kasalarına pompalanan trilyonlar göz önüne alındığında, tüm gelecek nesillerin bile ödeyemeyeceği muazzam bir borç dağının içerisinde olacaksınız. Ve nihayet onu serum hortumundan akan can damlaları kesip onu mezara gömmek işi bizim ellerimizdedir. O zaman işe nereden başlamalıyız?

BORÇUNUZU BİZ ÖDEMEYECEĞİZ!

Sizin iflasınız bizim iflasımız olmayacak. Aksine:

DEVLET İFLASINIZ ZAFERİMİZ OLABİLİR.

Ve, bu ülkedeki emekçilerin ve dünya halklarının büyük bir kısmının yanımızda olacağını biliyoruz, emperyalizm artık onları ve bizi borç esaretinde tutamayacağı zaman ölçüsünde. Eğer bundan dolayı greve gidip onları sosyal kasamızdaki milyarlarca doları geri ödemeye ve sosyal kasaları işçi kontrolüne almaya zorlayacak olursak. Bu her durumda hükümetin yıkılmasını ve işçi hükümeti biçiminde örgütlenen işçi iktidarının kurulmasını gerektirecektir.

BİZ KALİYORUZ. SİZ KAPİTALİSTLER İSE ÇIKARILACAKSINIZ!

Fabrikaları ve makineleri üreten biz işçileriz. Ürettiğimiz makineleri kullanan, üreten biziz. Bizi her gün çalıştıranlar, emeğimize el koyanlar, milyarlarca kâr elde edenler (parmağını bile oynatmadan) sizlersiniz. Bazılarımızı düşene kadar çalıştırıp, bazılarımızı yoksulluğa atarak işten çıkaran sizlersiniz. Yakında Asya ve Latin Amerika halklarının yoksulluğundan daha farklı olmayacak bir yoksulluğun içine düşülecektir, çünkü yağmalanan sosyal güvenlik kasaları, ne işsizlik yardımları ne de emekli maaşları artık yoksulluktan daha fazlasına izin vermeyecektir. Hatta Halkın sağlığını, kârlarının kaynağı haline getiriyorlar ve böylece sağlık hizmetlerini zenginler için sağlanan bir ayrıcalığa dönüştürüyorlar. Burjuvazi, milyonlarca işçiyi işe yaramaz sadece yemek yiyen faydasız yiyiciler konumuna indiriyor, daha şimdiden Hartz IV alıcısının ortalama yaşam süresi ortalama 11 yıl daha azalmış durumdadır. Bunun için: İŞÇİ FONLARI (Kasaları) İŞÇİLERİN ELLERİNE!

TÜM SINIF İÇİN YASAL OLARAK 7 SAATLİK İŞGÜNÜ - DEVLETİN OLAĞANÜSTÜ KARARNAMELERİNE VE DAİMİ ULAŞILABİLİRLİĞE KARŞI GREV

Burjuvazi, artık milyonları istihdam edemediği için, çalışma saatlerinin kısıtılmasından, zira milyonlar ve milyonlar artık ürettikleri ürünleri satın alamadıklarından, daha sonra açıkca ÜCRET HIRSIZLIĞI anlamına gelen ve çalışma gününün 12 saate uzatılmasından bahsediyor. Ama bizim normal çalışma gününe ihtiyacımız var. Sendika yönetimi uzlaşmacı suç ortakları olarak sadece kapitalizmi kurtarmak için anlaştıkları gibi sadece toplu iş sözleşmelerini bu işte kendi çıkarları için kullanmakla kalmıyorlar, çok daha ileri gidiyorlar: Alman faşizmi yıllarında olduğu gibi, tekellerin hükümeti, ücretlerin çalınmasını, çalışma gününün uzunluğunu, iş güvenliği ve işçi haklarının kaldırılmasını vb. örgütleyip ve karara bağlıyorlar. Biz işçileri, en iyilerimizden, grevlerin en güvenilir önderlerinden oluşan işçi meclisleri (konseyleri) yaratmaya zorlayan siz, burjuvalar, eğer halihazırda zaten ehlileştirilmiş olan işçi temsilciliğine yasal olarak saldıracak olurlarsa, acil olarak buna karşı, önderlik etmemiz gerekmektedir.

KATLIAMLAR İÇİN BEDAVA ASKERİ TREN NAKLİYESİ YERİNE TÜM ÇALIŞANLAR VE GENÇLER İÇİN, BEDAVA SEYAHAT

Bu talep, bu hükümetin, kirli işleri için devlet bütçesinden Deutsche Bahn (Demiryolu) kapitalistlerine aktardığı, insanların ve gerekli eşyaların nakliyesiyle kesinlikle ve kesinlikle hiçbir ilgisi olmayan, milyarlarca Euronun en azından bir kısmının geri alınması için, küçük ve pratik bir adım olacaktır . Kamu altyapısının genişletilmesi, İnsanlar ve Çevre için acilen ihtiyaç duyulan, Milyarlar.

SAVAŞ YERİNE TOPLUMUN YARARINA ÇOCUK EĞİTİMİ, OKUL EĞİTİMİ VE MESLEK EĞİTİMİ

Sömürü, sefalet, göçün ve savaşın olmadığı bir gelecek için. Gençlerimizin buna hakkı var ve bizler bunun için, eğer ve ama demeden birlikte savaşmalıyız. "Sosyal anlaşmalı işten çıkarmalar" şeklindeki rezil sözler de gençlerin yüzüne bir şamar demektir, işçilerin toplu işten çıkarılmalarına karşı verilmeyen mücadele gibi. Bunun için bu cumhuriyetin caddelerinde ve meydanlarında ortak davamız için birleşmeli ve savaşmalıyız çünkü bizim bir geleceğimiz var - şu anki fabrikaların efendilerinin ise geleceği yoktur.

BURJUVAZİNİN SINIF HUKUKUNA KARŞI İŞÇİ HUKUKU

Seçilmiş işçi organlarına saldırarak işçi sınıfını silahsızlandırıyorlar. İşçi temsilciliğini, onları işçilerin olası kontrolünden tamamen çıkarmaya ve onlardan kalan birkaç hakkı da ellerinden almaya çalışıyorlar. Sendika önderleri milyonerler ise, kapitalizmi elbette kesinlikle sürdürme girişimlerinde, grevi örgütlemek yerine, yüz binlerce işçinin üyelik aydatları ödeneklerinden biriken grev kasalarını zimmetine geçirerek ve doğrudan küçük ve orta ölçekli kapitalistlere vermekten çekinmiyorlar. Bu adamların sendikalarda yeri yok!

İşçilerin hükümete ve sermayeye karşı işçi marşına (Arbeitermarsch/Yürüyüşüne) katılın! İşyeri sınırlarının ve şehir sınırlarının ötesinde ve onu aşan sınıf bilincine sahip işçilerin ve emekçilerin birliği